



Persbericht Thee met Thema in Oosterbeek op 22 januari 2023

om 16.00 u met Herman Pleij

'Met een scheef oog. Tijdsbeelden aan de hand van mijzelf'

Herman Pleij legde zijn jeugdhervindingen aan de naoorlogse wederopbouwjaren vast in het boek *'Met een scheef oog'*.

Hij heeft hiermee niet zijn memoires willen schrijven, maar de eerste helft van zijn bestaan willen delen, zoals de jaren van de oorlog, de wederopbouw en de 'revolutie' in de jaren zestig en zeventig. Dit onder het motto: Als je het verleden kent, begrijp je meer van het heden.

Pleij zal bij zijn inleiding zijn boek en de achtergronden hiervan nader belichten en hierover met de aanwezigen in gesprek gaan.

De bijeenkomst wordt in samenwerking met Meijer en Siegers, de plaatselijke boekhandel, georganiseerd.

Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur.

Andere boeken van hem:

- * Oefeningen in genot
- * Moet kunnen: op zoek naar een Nederlandse identiteit
- * Dromen van Cocagne
- * Het gevleugelde woord.

Plaats van samenkomen:

Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek

Tijd: 16.00 – 17.30u (*inloop vanaf 15.30u*)

Kosten: vrijwillige bijdrage

Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl