

Valappels

Loop 's ochtends vroeg
langs zerken over kerkenpad
tot in de appelgaard waar
kruinen kreunend lasten dragen.
Het prille licht verraadt
een grote oogst.
Zie ik daar de tuinman lopen?
Vangnet van verwonde handen.
Spreek hem aan.
Zag ik je eerder niet
een ladder dragen en appels plukken
rijp en groen?
Zo dacht ik toen sprak hij maar nu,
bij nader inzien wacht ik af,
laat ze liever hangen om
op te vangen in hun vrije val.

Frits Koning