

Zondag 1 december – Vredebergkerk – 10.00 uur

DOOPDIENST

Voorganger: ds. Martine Nijveld
Organist/pianist: Marius de Boer
Trompet: Wim Schottink

In deze dienst wordt Pieter David Mudde gedoopt. Zoon van Elsbeth en Martijn Mudde-van der Boon, broertje van Laurens

Muziek

Vóór de dienst oefenen we lied 844 – ‘May we see Christ’s loving face’

Welkom en mededelingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen

Zingen (staande): lied 444, vers 1 en 2 – ‘Nu daagt het in het Oosten’

Bemoediging (staande):

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Voorganger: Wees als een licht in ons midden en ga voor ons uit
ALLEN: NAAR UW LAND VAN VREDE EN RECHT.

Groet (staande):

Voorganger: Vriendschap en vrede van God,
voor jou en u en jullie –
voor iedereen en al wat leeft!

GEMEENTE: AMEN. - daarna gaat de gemeente zitten -

Als gebed zingen wij lied 1005, vers 1 en 3 – ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

Moment met de kinderen bij het adventsproject ‘Bestemming Betlehem’.

Lezing: Ruth 1 (NBV21)

Zingen: lied 454, vers 1, 3 en 5 – ‘De mensen die gaan in het duister’

Overdenking

Zingen: ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’, vers 1, 2 en 3

Vers 1

Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt allemens geboren.

Vers 2

Om water voor de zee te zijn
om andermens een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant

om hand in een andere hand
om niet te zijn verloren.

Vers 3

Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Wij vieren het feest van de doop van Pieter David, zoon van Elsbeth en Martijn Mudde-van der Boon, broertje van Laurens

Inleiding op de doop

Terwijl (lichtvoetige) muziek klinkt, wordt de dopeling feestelijk de kerk binnengebracht!

Presentatie van de dopeling

De kinderen mogen met hun gietertjes water in het doopvont gieten

Gedicht voor Pieter: 'Je bent gedragen om ...'

Zingen: 'Laat de kinderen tot Mij komen', vers 1 (Alles wordt nieuw, deel I, lied 20)

*Laat de kinderen tot Mij komen,
alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kinderen open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.*

Doopgebed

Doopvragen aan Martijn en Elsbeth

Doop van Pieter David Mudde

Doopwens

Zingen: 'Laat de kinderen tot Mij komen', vers 2

*Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.*

Overhandiging van de doopkaars door de ouderling

Zingen: lied 844 (enkele malen achter elkaar) – ‘May we see Christ’s loving face’

Vertaling:

Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt.

Dat wij anderen mogen zien met de ogen van die liefde.

Belofte van de gemeente

Voorganger: ... lieve gemeente,
wilt u blij zijn met Pieter David,
blij met dit gezin,
hen dragen in gebeden en gemeenschap
en samen op weg gaan naar Gods rijk van vrede en recht.
Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: JA, DAT BELOVEN WIJ!

Geschenk voor de dopeling (gemaakt door de kinderen van de kindernevendienst)

Mededelingen en collecte

(Indien van toepassing: gedenken overledene – met lichtje en lied)

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, **waarbij wij telkens zingen: ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ (lied 368c)**

Als afsluiting van onze gebeden bidden we het ‘Onze Vader’ (NBV21):

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied (staande): lied 1014, vers 1, 3 en 5 – ‘Geef vrede door van hand tot hand’

Zegen, met gezongen ‘Amen’ (lied 431c)

Muziek

En dan is er ruimte en tijd om de dopelingen geluk te wensen en elkaar te ontmoeten!