

*1. Ben je de afgelopen tijd, vanwege de corona-maatregelen, anders naar je eigen omgang met natuur en milieu gaan kijken?*

De aanwezigen zijn alle vier lid van de werkgroep Groene Kerk en het nadenken over duurzaamheid is geen nieuw onderwerp voor hen. Wel kan iedereen wel een specifiek aspect van omgang met natuur en milieu noemen dat deze maanden extra aandacht kreeg/vroeg:

- zelf groente gaan verbouwen en daardoor meer aandacht gekregen voor hoe het groeit en hoe leuk het is om ervan te eten
- armen/de zwakke wordt het meest geraakt door de gevolgen van de crisis
- minder meegezogen door consumenten gedrag van “kopen, kopen, kopen...
- bevestiging gezien dat de globalisering ook negatieve aspecten heeft; economieën zijn wereldwijd op elkaar betrokken maar we moeten als Europa toch zorgen dat we samen een eenheid vormen (denk aan inkoop mondkapjes, ontwikkeling vaccin, lokaal voedsel e.d.)

*2. Ben je dingen anders gaan doen, als het gaat om afval, vervoer, eten en drinken, vakanties...?*

- minder uiteten, in eigen land met vakantie, minder kopen, meer genieten van het goede dat in je eigen leefomgeving te vinden is.

*3. Wat motiveert je hierbij?*

- wij zijn onderdeel van de natuur en we mogen niet meer gebruiken dan wat de aarde aan kan
- God is de Schepper van dit alles en in Jezus is ons voorgeleefd wat ons te doen staat
- wij zijn “rentmeesters” op deze aarde en hebben de verantwoordelijkheid goed te zorgen voor de natuur en het milieu.

*4. En wat maakt het moeilijk om je eigen gedrag duurzamer te maken?*

- gedragsverandering gaat in kleine stapjes, we kunnen er in groeien
- niet alles kan in één keer
- het bewust bezig zijn door verantwoorde producten te kopen is best lastig. Er zijn teveel producten die in plastic verpakt zijn.

*Andere punten die we Hette willen meegeven.*

1. Door corona hebben we de kwetsbaarheid van onszelf, ons land en de wereld gezien; we hebben niet alles in de hand

2. We zijn met elkaar voor elkaar verantwoordelijk, de maatregelen gaan ons allemaal aan, het is ieders belang.

Het blijkt nu moeilijk te zijn je aan de regels te houden, overheid zou nu meer moeten handhaven.

3. Laten we opkomen voor de arme, de “zwakke”, zodat zij niet nog verder achteropkomen.

4. Groene tips doorgeven aan Groene Kerk

5. Algemene oproep:

- laten we meer elkaar uitnodigen op een kopje koffie/thee, bijvoorbeeld na de kerkdienst, zodat gemeenschap ervaren kan worden.