

Zondag 4 november

1e collecte: Kerk in Actie Najaarszendingweek: Dialoog tussen verschillende culturen en religies. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/dialoog-tussen-verschillende-culturen-en-religies>

2e collecte: Onderhoud gebouwen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het beheer en onderhoud van onze kerkgebouwen en pastorieën.

3e collecte: Kindernevendiensten. In en rond de kerkdiensten hebben kinderen hun eigen plaats. Voorlichtingsmateriaal en projectuitwerking brengen kosten met zich mee.

Zondag 11 november

1e collecte: St. Epafras. is een oecumenisch christelijke organisatie, die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Dat doen we aan iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, afkomst, geaardheid of wat dan ook. We laten ons daarbij inspireren door de woorden van Jezus, maar komen niet om te bekeren of te evangeliseren.

<http://www.epafras.nl/>



2e collecte: Sectiewerk. Omzien naar elkaar en ontmoeting met buurtgenoten zijn belangrijk. De sectiekas helpt dit mogelijk te maken. Bij bijzondere gelegenheden wordt soms een attentie meegenomen.

3e collecte: Hospices in de regio. . Wanneer je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter zult worden en dat je binnen enkele maanden zult overlijden aan een voortschrijdende ziekte, dan kan het heel donker worden in je leven. Allerlei vragen komen op je af, bijvoorbeeld over hoe je afscheid moet nemen van je dierbaren, wat je allemaal moet regelen en hoe de laatste fase van je ziekte zal zijn.

De ervaring leert dat het een wereld van verschil maakt als je in die fase wordt omringd door mensen die je echt kunnen helpen. Mensen die gespecialiseerd zijn in terminale zorg, maar ook mensen die jou en je dierbaren kunnen begeleiden in het

proces van afscheid nemen. Die zorg en aandacht is er in Hospice Rozenheuvel in Velp, Hospice Wageningen-Renkum en in Hospice Opella. Als diaconie vinden we het belangrijk dat er een goede plek is waar iedereen terecht kan in die laatste fase, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.



Zondag 18 november

1e collecte: Kinderhospice Binnenveld te Barneveld. Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 'gewoon' door....Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.

De opbrengst van deze collecte gaat naar Vrienden van Kinderhospice Binnenveld en wordt ingezet voor zorgvernieuwingprojecten en voor de aanschaf van materialen en speelgoed voor de kinderen.



<https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/>

2e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering van het gemeente-zijn worden contactmomenten en diverse activiteiten georganiseerd waaraan, naast een eigen bijdrage, extra kosten verbonden zijn.

3e collecte: Bloemenfonds. De verzorging van de bloemen wordt door enkele vrijwilligers gedaan. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen gebracht naar een ziek gemeentelid, een huwelijksjubileum.

Zondag 25 november

1e collecte: Hospices in de regio. . Wanneer je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter zult worden en dat je binnen enkele maanden zult overlijden aan een voortschrijdende ziekte, dan kan het heel donker worden in je leven. Allerlei vragen komen op je af, bijvoorbeeld over hoe je afscheid moet nemen van je dierbaren, wat je allemaal moet regelen en hoe de laatste fase van je ziekte zal zijn.

De ervaring leert dat het een wereld van verschil maakt als je in die fase wordt omringd door mensen die je echt kunnen helpen. Mensen die gespecialiseerd zijn in terminale zorg, maar ook mensen die jou en je dierbaren kunnen begeleiden in het proces van afscheid nemen. Die zorg en aandacht is er in Hospice Rozenheuvel in Velp, Hospice Wageningen-Renkum en in Hospice Opella. Als diaconie vinden we het belangrijk dat er een goede plek is waar iedereen terecht kan in die laatste fase, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.



2e collecte: Pastoraat. Pastoraat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en sectiemedewerkers.

3e collecte: Plaatselijke diaconie. Door onvoorziene omstandigheden of door overheidsmaatregelen kunnen sommige van onze medemensen de financiële eindjes niet meer aan elkaar knopen. De diaconie vraagt hiervoor uw aandacht.