

DATUM	ONDERWERP	INLEIDER
10-10-2017	Humaniteit in de nieuwe tijd	Ir. E. Odaci
24-10-2017	Bestuur het land met je hart	Dr. H.W.M. van Grol
14-11-2017	Verplaats je in de ander en doe hem recht	Mw. Mendel-Volgers
28-11-2017	En dan durf jij in de tempel te verschijnen?	Drs. T. Sip pr
12-12-2017	Arm en rijk	Dr. A.L.H.M. van Wieringen pr
9-1-2018	Niet in Gods naam	Hr. J.C. Belinfante
23-1-2018	Ploegijzers en zwaarden	Prof.Dr. P.C. Beentjes
13-2-2018	Het Jubeljaar	Alex van Heusden
27-2-2018	Vertrouwen	Dr. M. Dijkstra
13-3-2018	Kan goedheid kwaad bloed zetten	Em.deken H.J.M. Janssen ofm

HET LEERHUIS OOSTERBEEK

Staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

De avonden worden gehouden in:
De Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
Aanvang: 20.00 uur

De kosten bedragen € 55,00 per persoon.
Opgave graag vóór 1 oktober 2017 door overmaking van dit bedrag op:
IBAN NL09 RABO 0153 4883 28
t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.

Hoewel men in beginsel inschrijft op de hele cursus bestaat de mogelijkheid om een "losse avond" bij te wonen voor € 7,50. Overleg met de penningmeester is mogelijk wanneer de hoogte van het cursusgeld een bezwaar vormt.

Inlichtingen bij het secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar - Cooymans,
Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek
tel 026 3335770
roseline_enklaar@live.com

voor verdere informatie, zie:
raadvankerkenoosterbeek.tk/leerhuis

Het Comité Leerhuis Oosterbeek
R.M.C. Enklaar-Cooymans, G. van den Hof,
J.P. Marseille, E.J. Schoevaars, G.A. Groot Zwaaf-tink

"Geen leerhuis zonder nieuwe inzichten"

bChagiga 3a

LEERHUIS OOSTERBEEK

37 e Leergang

2017/2018



Wat kregen wij mee

Maak de aarde leefbaar



Wat kregen wij mee

Maak de aarde leefbaar

Geloven: iets voor achter de voordeur. Dat wordt veel gezegd, maar hoe zou je die oude teksten kunnen lezen zonder te merken, dat het juist veelvuldig over vóór die deur gaat. Geboden, verboden, regels, oproepen, waarschuwingen, gejammer, verzuchtingen, recht, onrecht. Het gaat telkens over hoe mensen met elkaar omgaan. Dat wordt meegegeven als we door die deur naar buiten gaan, een bijdrage vanuit de Schriften aan de samenleving. Is niet een behoorlijk deel van onze “normen en waarden” daarop gebaseerd of door geïnspireerd? In een tijd, dat sommigen gruwelijke misdaden begaan met een beroep op Gods naam is het des te meer van belang te onderzoeken wat wel en wat niet aan die teksten, Bijbel en Koran, toegeschreven kan worden. Dit seizoen in het Leerhuis dus teksten die iets zeggen over de maatschappij “vóór de voordeur”.

Enis Odaci van Human Islam opent de cyclus met een betoog over Gods rechten en mensenrechten in de Koran; een pleidooi voor het in stand houden en beschermen van mensenrechten.

Dr. Van Grol zal laten zien wat Psalm 72 mee geeft aan bestuurders, waar zij hun hart bij dienen te hebben.

Mevrouw Mendel-Volgers komt daarna te spreken over “recht doen”, ethiek, op basis van teksten uit het derde boek in de Torah, Leviticus 19.

Aan pastoor Sip uit Budel is gevraagd zijn licht te laten schijnen over Jeremia's roep om daden in plaats van woorden in Jer. 7:3-11.

Prof. Van Wieringen uit Tilburg zal op de 5^e avond spreken over “Arm en rijk”, profetische sociale kritiek, waarbij met name de woorden van de profeet Amos zullen klinken.

Het jaar 2018 beginnen we met de laatste verzen van het boek Jona: de wonderboom, het sparen van Niniveh door de Ene en de nukkige reactie van Jona daarop. De heer Belinfante zal deze dialoog tussen Adonai en zijn profeet van opmerkingen voorzien.

Met professor Beentjes komt het gesprek op een keihard dilemma: ploegijzers of zwaarden, en dat naar aanleiding van het gezegde bij Micha en Jesaja.

De gepropageerde omgang met schulden aan elkaar zoals die in de Bijbel staat (Jubeljaar, Leviticus, maar ook Jesaja 61 en Jeremia 34) zal door Alex van Heusden worden belicht.

Tussen de werkelijkheid zoals wij die zien, en de visioenen in de Schriften gaapt vaak een grote kloof. “Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?” schreef G. van het Reve. Lezend in het kleine boek Habakuk, zal Dr. Dijkstra van de Universiteit Utrecht, hier op ingaan.

Tot slot zal emeritus Deken Janssen ingaan op de oproep van Paulus in de tweede Korinthebrief om goed te doen, tegen het licht van de vraag of goedheid “kwaad bloed kan zetten”.

Aan het programma werken mee:

Prof. Dr. P.C. Beentjes

Emeritus hoogleraar Oude Testament Universiteit Tilburg.

J.C. Belinfante

Publicist. Voormalig chazan en leraar voor de Tilburgse Liberaal Joodse Gemeente en voorzitter van het Joodse Leerhuis te Meerssen.

Dr. M. Dijkstra

Emeritus predikant PKN en gepensioneerd Universitair docent Departement Religiewetenschap en Theologie van de Universiteit Utrecht.

Dr. H.W.M. van Grol

Universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Alex van Heusden

Bijbelwetenschapper. Studiesecretaris van De Nieuwe Liefde te Amsterdam.

Em-deken H.J.M. Janssen, ofm

Begeleider JONAS-Leerhuis Arnhem, hoofdredacteur van Tijdschrift voor verkondiging.

Mevr. R. Mendel-Volgers

Morah; Joods leraar van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland.

Ir. E. Odaci

voorzitter Stichting Humanislam.

Drs. T.H.M. Sip, pr

Pastoor van de R.K. Parochie te Budel. Studie van het Oude Testament.

Prof. Dr. A.L.H.M. van Wieringen,

Priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology.